

### **9:00 De post in Loosbroek**

In het buitengebied van het altijd gemoedelijke Loosbroek vonden we een verdwaalde Bernrodevlag in het gras. Na wat beter gekeken te hebben, bleek dat we bij de post van Loosbroek waren aanbeland. We werden hartelijk ontvangen door de vrouw des huizes en tegelijkertijd viel ons de paardentrailer op die een prominente plek innam op de oprit van het huis. Deze was gelukkig niet bedoeld om de behoefte van onze fietsers in te doen! Speciale aandacht was er voor de twee hondjes die vanuit de bange in de garage alle fietsers hartelijk begroetten met een vriendelijk geblaf. Van hapjes en drankjes was nog geen sprake. Daarover in een latere blog meer!

### **10.00 uur Ooggetuigen in Nistelrode**

Na even voor wegwacht gespeeld te hebben, kwamen we rond 10 uur aan in Nistelrode. Ooggetuige Mientje van Nuland verklaart dat ze nog niemand voorbij heeft zien komen. Het fietsende gepeupel baar haar wel enigszins zorgen: 'Ik von ut al zo'n eng idee. Mi z'n allen in zonne grôte groep en dan over diene grote weg fietsen.' Gelukkig voor Mientje houden wij en de andere volgauto de kindjes goed in de gaten. Op naar de volgende bestemming!

### **11:00 uur Post in Nistelrode**

Met kersenflappen en een bak enthousiasme waar je u tegen zegt werden we ontvangen in Nistelrode. Ons valt op dat naarmate de dag vordert, de gezichten van de fietsers er niet vrolijker uit gaan zien. Achter die gezichten schuilt gelukkig nog genoeg energie om de ronde vandaag uit te fietsen. Het is ons inmiddels gelukt om alle posten waar we tot nu toe langs zijn geweest aan het twitteren te krijgen. Zo blijven wij van alles op de hoogte!

### **11:30 uur Post in Heesch**

In Heesch blijkt dat het overgrote deel van de onderbouwers een tussenstop heeft gemaakt in de fastfoodketen met die grote gele M. Misschien de volgende editie eens overleggen of we daar een post kunnen huisvesten. Verder waren er weer fietsperikelen. Door de inzet van de postouders kon een probleem met een lekke band al heel snel worden opgelost. Hulde! Hier treffen we opnieuw een paar honden aan. Golden Retrievers deze keer. Zij blaffen onze fietsende helden naar de finish!

### **12:00 uur Post in Vinkel**

In Vinkel, waar doorgaans voornamelijk koeien wonen, is Sinterklaas al langs geweest. De pepernoten gaan er in als Ketellapper. Ook de koeien hebben de fietsers voorbij zien komen en kijken met nieuwsgierige oortjes naar het rijdende gepeupel. Voor Vinkel geldt dat je er weer doorheen bent gereden voordat je het door hebt. Dus nu snel door naar het volgende boerendorp, Nuland. Let's fiets your leggs d'r off!

### **13:00 uur Post in Nuland**

In Nuland zijn de postouders enorm creatief geweest. Zij hebben een behangrol van een meter of 6 helemaal vol laten tekenen met de namen van alle kinderen die langs zijn geweest om hun kaart af te stempelen. Erg leuk gedaan! Ook hier valt te merken dat de gezichten van de fietsers steeds bedrukker worden. Blijf nog even vrolijk jongens en meiden en laat de moed je niet in de trappers zakken!

### **14:00 uur Post in Geffen**

De post in Geffen is een hele bijzondere, namelijk eentje op een melkveebedrijf. De fietsers kunnen bij slecht weer lunchen in de koeienstal! De vrouw des huizes is in voor een leuk praatje en geeft de deelnemers met alle plezier een rondleiding door de stallen van het bedrijf. Jonge Labrador Max heeft er veel zin in en begroet ons met veel kabaal. Datzelfde doen wij als de meneer Sporken en Almagor zien. Zij hebben een extra stukje ronde aan de toch vastgeplakt; ze zijn helemaal vanuit Wijchen naar Heeswijk gefietst! Nog even snel een Engels dropje achter de kiezen en dan kunnen we weer door naar de volgende post.

### **14:30 uur Post in Oss**

Het huis met de Bernrodevlag in Oss blijkt op het eerste oog een doodnormaal huis, maar al snel blijkt dat binnen in de woonkamer een soort noodopvang is neergezet voor de deelnemers. Zij worden er hartelijk ontvangen met wat lekkers en een praatje en kunnen daarna gelijk deelnemen aan een soort van jamsessie met de andere deelnemers en de postouders. Twee piano's, een elektrisch drumstel en een viool staan geheel tot de beschikking van de leerlingen. Kei leuk initiatief!

### **15:00 uur Pauze en post in Lith**

Na een korte pauze bij Friet van Piet (of zoiets) in Oss (waar we natuurlijk ook weer lunchende leerlingen aantreffen) begaven wij ons naar Lith, alwaar wij opnieuw hartelijk werden ontvangen met alles wat we maar wensten te hebben. Het was bij deze post verder niet zo druk. We merkten dat we de rand van de route naderden...

### **15:30 uur Post in Megen**

Na een prachtig ritje over de dijk, kwamen we aan in Megen: Het Verweggistan van de Ronde van Bernrode. Hier troffen we échte authentieke Brabantse gezelligheid aan. De postouders waren wederom in voor een gezellig kletspraatje en zwaaiden ondertussen ook nog even wat leerlingen uit, die op het punt stonden om richting de inktzwarte regenwolken te fietsen, waar zij niet helemaal droog onderuit zouden komen. Wij reden met hen mee richting school. Het schip met de zure appels had onze regio al bijna bereikt!

### **16:30 Post in Heeswijk (terug op school)**

In Heeswijk wachtte ons een ontvangstcomité van heb ik jou daar: Meneer Geurts (inclusief hond), mevrouw Lunenburg (inclusief kids, die de hond dan weer erg interessant vonden. En de hond hen ook), mevrouw Van Marle en meneer Van Rooij (van Nederlands). Daarnaast was onze favoriete frietbakker uit Berlicum nog steeds met zijn kar op het schoolplein aanwezig en wat kindertje met verregende koppies genoten in de aula dan ook met volle teugen van hun welverdiende vette hap.

### **17:00 uur Bij het huis van de razende reporter**

Zo. Dat was de ronde van Bernrode weer. Ons valt op dat de gastvrijheid van de postouders geen grenzen kent. Werkelijk alles werd uit de kast gehaald om de fietsers het leven iets dragelijker te maken. Wij hebben genoten. Wij hopen dat jullie dat ook hebben gedaan. Rust lekker uit, neem een goede warme douche en dan zien we jullie hopelijk morgen allemaal weer op school. Weltrusten!