

# Het verhaal van..

Door Imke

Ben je gedoemd putjesschepper te worden, alleen maar omdat je nu half slapend je schooltijd doorbrengt? Iedere uitgave gaan we op zoek naar het antwoord bij een beroemd of succesvol persoon, afkomstig Van het Bernrode. Hoe hebben zij het voor elkaar gekregen?



*Na Mark van de Veerdonk hebben we dit keer onze vragenlijst aan Olav Cox voorgelegd. Hij is vooral bekend in de watersportwereld, heeft al zeilend een wereldreis gemaakt en heeft nu een eigen bedrijf opgestart; Ritme van de oceaan.*

## **Allereerst; hoe ben je op het Bernrode terechtgekomen?**

Aan het einde van de basisschool kreeg ik een VWO advies en ik was meer op zoek naar een klein dorpsgymnasium dan een grote scholengemeenschap. En zie, daar was gymnasium Bernrode. In de tijd dat ik op Bernrode zat, woonde ik niet in Heeswijk Dinther, maar in Rosmalen. Lekker stuk fietsen denk ik nu, maar destijds zag ik dat zeker op stormachtige, regenachtige dagen heel anders.

## **Wat was het eerste dat je dacht toen je een voet over de drempel van de school zette?**

Mijn hemel, wat is iedereen groot. En wat is het donker en koud hier in die oude gebouwen. Maar dan moet ik ook wel zeggen dat ik ben gestart in een oudbouw waar de verwarming alleen in de zomer werkte en een noodbouw waar je nog geen varkens in zou kunnen houden. Als je een keer tegen de muur stootte, vielen aan de andere kant de schilderijtjes van de muren. En op bepaalde delen zakte je door de vloer als je niet uitkeek.

## **Hoe zou jij en hoe zouden aan de andere kant de leraren jou als leerling omschrijven?**

Op een aardige manier wat rebels, maar verder serieus en gemotiveerd voor de meeste vakken. En wat betreft de leraren; mij alleen zullen ze zich misschien niet herinneren, maar in combinatie met drie vrienden waar ik veel mee omging, zal er zeker wat gespreksstof bovenkomen. Ik denk dat er aan ons wordt teruggedacht als een wat lastig, maar ook leuk groepje dat wat leven in de brouwerij bracht.

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Naam              | Olav Cox                            |
| Geboortedatum     | 11 september 1970                   |
| Huidig beroep     | Ondernemer in de watersport         |
| Jaren op Bernrode | 1982-1989                           |
| Favoriete leraar  | Cremers, Theo, Reinders, Bongenaar. |
| Eeuwige cijfer    | 7,5                                 |

## **Een standaardvraag: als ik zeg 'roze koeken', dan zeg jij...**

Feest op Bernrode en bonnenkaartjes waarmee je chocoladewater kon krijgen.

## **Hoe heb je je tijd op Bernrode ervaren?**

In de eerste periode nogal onzeker, omdat ik een erg jonge leerling was. Maar vanaf de tweede keer derde klas, waarin ik was blijven zitten door de ziekte van Pfeiffer, geweldig. We kregen een goede basis, waarbij ook tijd was geïnvesteerd in een bepaalde manier van denken. Dat is iets waar ik ook nu nog zeer veel aan heb. De vraag is dan wel of de school aansloot op mijn manier van denken, of dat ik ben gaan denken op de manier van school. In ieder geval ben ik er nog altijd erg blij mee dat ik daar mijn middelbare schooltijd heb doorgebracht.

## **Hoe en waar waren de schoolfeesten?**

In de kantine van de oudbouw. Een rare gewaarwording om ook leraren aangeschoten te zien rondlopen.

## **Was je blij toen je geslaagd was en eindelijk Heeswijk Dinther mocht verlaten?**

Ja, je bent op een gegeven moment gewoon klaar. Naar dat punt werk je toe en dan is het mooi als het ook lukt. De periode na de examens was ook het leukste van allemaal; we hadden veel vrije tijd, het zat erop. Ik kon beginnen aan mijn toekomst, die ik toen nog helemaal niet had uitgestippeld.

## **Wat ben je gaan studeren en waarom?**

Industrieel Ontwerpen aan de TU- Delft. Ik ben altijd al bezig geweest met een combinatie van handen en hoofd en de TU pastte daar het beste bij. Mijn studie was vergelijkbaar met Bernrode: in de eerste jaren onzeker, zoekend, twijfelend. In die tijd heb ik ook veel gezeild en uiteindelijk heb ik toen besloten de studie gewoon af te maken. Vanaf dat moment liep het als een trein; ik kreeg er schik in en ronde het uiteindelijk cum laude af.

## **En wat gebeurde er vervolgens na je studie?**

Na mijn studie ben ik aan het werk gegaan als zelfstandig ondernemer op alle vlakken waar ik maar aan de slag kon komen in de watersport. Na vier jaar werken was er genoeg geld binnen om te kunnen beginnen aan een zeilreis rond de wereld, iets wat ik altijd al wilde. Voor mijn dertigste wilde ik rond de wereld zeilen en op mijn 28<sup>ste</sup> gooide ik eindelijk los... Mijn vrouw Erna en ik hebben ons eerste kind zien opgroeien op de boot; onze dochter Vera was namelijk vijf maanden oud toen we vertrokken. Bij de tweede zwangerschap is Erna samen met Vera terug naar Nederland gevlogen, waarna ik solo over de Atlantische Oceaan terug naar Europa ben gezeild.



## **In hoeverre heeft het reizen jou veranderd?**

Nederland is in een compleet nieuw perspectief komen te staan; het is niet langer het middelpunt van de wereld. Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd, is dat de keuzes die je maakt consequenties hebben, die niet altijd zijn wat je verwacht. Maar je kunt ze ook niet terugdraaien, je leert ervan. Veel tijd om bij de pakken neer te gaan zitten heb je ook niet op zee, je zult in elke situatie nieuwe keuzes moeten maken.

## **Nu heb je een bedrijf opgestart; Ritme van de oceaan, wat houdt dat precies in?**

Met dit bedrijf houd ik me bezig met alles wat

met bootjes te maken heeft; mijn passie, de inmiddels opgebouwde kennis en mijn ervaringen. Ik keur jachten, bouw boten, help mensen om een reis voor te bereiden, geef veel lezingen die met de watersport te maken hebben, schrijf artikelen en boeken. Het uitgangspunt is vooral dat ik bezig ben met werk wat ik leuk vind, een soort betaalde hobby dus.



## **Je hebt ook een aantal boeken geschreven?**

Het boek Ritme van de oceaan is een verslag van onze zeilreis rond de wereld. Het is een mensenverhaal in een tropisch zeildecor, dat zowel door watersporters als niet-watersporters gelezen kan worden. Verder heb ik een boek geschreven over het varen in het Deltagebied en ben ik bezig met vertalingen van praktische boeken voor watersporters.

## **Heeft het Bernrode later in je carrière nog wel eens een (grote) rol gespeeld?**

Zoals eerder gezegd sluit de in mijn ogen Griekse, klassieke manier van denken erg goed aan op de manier waarop ik nu in het leven sta.

## **Tot slot; waar ben je op dit moment mee bezig en wat heeft de toekomst - denk je - voor je in petto?**

Op dit moment ben ik lekker actief bezig als zelfstandig ondernemer. Het voordeel hiervan is dat er veel variatie in het werk zit, maar het nadeel is dat je geen idee hebt wat je over drie maanden aan het doen bent en of je tegen die tijd wel wat te eten hebt. Maar het vertrouwen daarin groeit, nu ik alweer een paar jaar thuis ben en nog nooit zonder beleg op mijn brood heb gezeten. Ik zie een zonnige toekomst met veel zeilbootjes, dat kan bijna niet anders.

Meer informatie?

[www.ritmevandeoceaan.nl](http://www.ritmevandeoceaan.nl)

Je kunt zijn boek, Ritme van de oceaan, vanaf nu ook vinden in de mediatheek. Hiervoor willen we hem nog even hartelijk bedanken!